

TITUS

STRIJDER VOOR VRIJHEID



In de expositie 'Titus; strijder voor vrijheid' wordt een beeld geschetst van de vrijheidsapostel Titus Brandsma.

Titus Brandsma (Oegeklooster, 23 februari 1881 – Dachau, 26 juli 1942) was een Nederlandse karmeliet, hoogleraar en publicist. Brandsma was een veelzijdig man en actief op vele terreinen en iemand die zijn geloof handen en voeten wilde geven. Hij was een denker en doener, iemand die zocht naar de balans tussen contemplatie en actie. Hij was maatschappelijk zeer actief. Hij stichtte de Katholieke Universiteit van Nijmegen en was voortrekker in de katholieke vredesbeweging.

Al vroeg doorzag Titus Brandsma het gevaar van het opkomend nationaal-socialisme. Tijdens de bezetting spoorde hij de katholieke pers aan om advertenties van nazi-vriendelijke organisaties te weren. Voor Brandsma viel niet te tornen aan het democratisch recht op persvrijheid. Het openlijk verzet van Brandsma schoot de bezetter in het verkeerde keelgat en leidde tot zijn arrestatie in januari 1942. Daarna volgde een martelgang langs gevangenis in Scheveningen, Amersfoort en Kleef en uiteindelijk in concentratiekamp Dachau.

De expositie 'Titus; strijder voor vrijheid' belicht de Titus die stond voor zijn principes. Met hem viel niet te marchanderen. Dat hij onder barre omstandigheden zijn rug recht hield vraagt bewondering. In die zin mag Titus gezien worden als belangrijk rolmodel en houdt hij de bezoeker een spiegel voor.

De expositie kwam tot stand met ondersteuning vanuit het Regioprogramma Vrijheid 23/24 en is ontwikkeld door de Stichting Activité pour Liberté en Stichting World Peace Flame Bronckhorst. Beide organisaties initiëren activiteiten rond het thema Vrijheid, Vrede en Verbinding. Een van de initiatieven is de wandelroute 'Pad van Titus', een wandelroute die loopt van de Gedachteniskerk van Titus Brandsma in Nijmegen naar de kaarsenkapel in de Duitse bedevaartplaats Kevelaar. 'Pad van Titus' vormde de directe aanleiding tot de ontwikkeling van de expositie 'Titus, strijder voor vrijheid'.

Voor meer informatie:

www.activite-pour-liberte.nl

www.wpfbronckhorst.nl





TITUS

STRIJDER VOOR VRIJHEID



Titus

Vandaag loop je met me mee
Ik voel je nabijheid en volg je tred
Ik ken je al langer
Strijder voor recht en vrijheid
Zich niet liet knechten
Maar durfde op te staan
De daad parend aan het Woord
Voorbij de angst.

Vandaag ben je mijn gezelschap
Ik voel je nabijheid, volg je tred
En wacht
Wacht op de onvermijdelijke vraag;
'Wat zou jij doen?'

En ik,
Ik die mijzelf dacht te kennen
Krimp en zoek
Zoek naar woorden
En stamel, in bescheidenheid;
'Ik weet het niet'.

Maar,
Wanneer ik oog in oog met het kwaad
Mijzelf verman om op te staan
Volg dan mijn tred
Loop met me mee
En reik mij je hand

Tot
Voorbij de angst.
De angst voorbij.

E.L.

